

HOTEL-RESTAURANT-SPA

LE

PONT NAPOLEÓN

Een beetje geschiedenis ...

Napoleon 1 bestelde in 1808 de constructie van de prachtige brug die de Tarn overspant. Het relais dat toen "de herberg van de gouden leeuw" heette, werd omgedoopt tot hotel Napoleon na een "memorable" stop van de keizer op 29 juli 1808

(de plattelandsgemeenschap in het land van Moissac Tarn en Garonne 1830 tot 1930 François Boulet).

Aan de voet van dezelfde brug was een zeer actieve handelshaven die granen, hout en wijn toeliet om naar Bordeaux te gaan.



1930

In twee dagen tijd veroorzaakten de wateren van de Tarn, samen met die van de Aveyron en de Garonne, een catastrofe die alle Tarn-et-Garonne verwoestte.

Tot op de dag van vandaag is er nooit een overstroming van even grote omvang geweest, als wel door de veroorzaakte schade dan door het aantal

slachtoffers. In de grond gedrenkt in hevige regenval, is het noodzakelijk om een uitzonderlijke hoeveelheid gevallen sneeuw toe te voegen op de massieven in de hoge regionen waar de beekjes hun bron innemen en dat een hete wind, afkomstig van de Middellandse Zee, snel en massaal zal smelten.

Op deze zondag 2 maart 1930 stijgt het water aanzienlijk. De twee belangrijkste rivieren, de Agout en de Tarn, breken al op Castres, Het respecteren van de zondagrast, de postkantoren en de telegraaf zijn natuurlijk gesloten. Maar de telefoon is niet erg behulpzaam, omdat veel lijnen zijn gesneden of afschrikken door het weer, vallende bomen en takken, helling mislukking. Maar zelfs in dat geval zou de telefoon of telegraaf waarschuwing niet hebben het ergste vermeden omdat het wassende water verwoestende, fataal was. Net als een set van Russische poppen, waardoor deze meer meedogenloze overstroming van de eeuw maakte, was de vereniging van de rivier in de



overstromingsgebieden: Agout al overlopen en de Aveyron stroomt in de Tarn en Moissac overspoelde de vallei van de Garonne. Op dinsdag 4 maart schijnt het licht nauwelijks op het timpaan van de Sint-Pieterskerk en valt het op; slechts vier uur na Montauban, zijn er, in Moissac: 120 doden, 1.400 huizen verwoest, 5896 mensen dakloos.

(Vie locale, Tarn-et-Garonne – La Dépêche - 05/03/2003)

Moissac, de vergeten stad van de Rechtvaardigen

Bij het nummer 18 Quai du Port, stijgt het huis met dikke houten luiken op twee verdiepingen. Ze kijkt uit op de brug Napoleon. Een paar meter, een klein vierkant, scheiden het van de Tarn.

De zomer loopt ten einde en het klimaat is nog steeds mild. Shatta is altijd gevoelig geweest voor de schoonheid van de plek.

Met Bouli aarzelt ze geen seconde. "Ik was ervan overtuigd dat de kinderen hier gelukkig en goed verzorgd zouden zijn", zegt ze jaren later.

Op 5 december 1939 opent het Huis eindelijk zijn deuren. Burgemeester Roger Delthil verwelkomt Bouli en Shatta Simon en hun Israelescout-team hartelijk.

In Moissac heeft de meerderheid van de inwoners de Joden nooit 'gezien'.

Het huis krijgt tientallen en tientallen kinderen uit alle lagen van de bevolking, wezen, kinderen van gedeporteerden, kinderen toevertrouwd door joodse bewegingen. De Moissagais weten allemaal dat het Huis Joods is (ze verbergt het niet) niemand zal iets zeggen, niemand zal het aanklagen, integendeel, zij zullen deze kinderen helpen. Er zal geen kind worden gepakt. In 1943 wordt de situatie moeilijk en gevaarlijk, het huis is ontbonden. In afwachting van betere dagen zullen de kinderen verstopt zijn in gezinnen, in kloosters, waar ze ook in veiligheid kunnen worden gebracht. Na de oorlog komen ze allemaal terug naar Moissac. Sinds die tijd, waar ze ook zijn in de wereld, is het huis van Moissac hun thuis.

<https://moissac-ville-de-justes-oubliee.org>

Bezienswaardigheden

<https://www.dailymotion.com/video/xm3hij>

- Moissac is beroemd om zijn middeleeuwse klooster en zijn niet minder beroemde timpaan, werelderfgoed van Unesco.
- Moissac belangrijke stap op weg naar Santiago de Compostela
- Moissac en de kanaalbrug die de tarn overspant
- Moissac Grand Site Occitanie en opmerkelijke plaats van smaak.
- Moissac en zijn internationaal bekende Chasselas.
- Moissac en zijn wekelijkse markt
- Moissac en zijn internationaal bekende Chasselas.

Als onderdeel van een epicurisch landschap gedomineerd door boomgaarden en wijngaarden van AOP Chasselas-druiven, is Moissac, een stap op de paden naar Compostela, ook een Mekka voor romaanse kunst in Frankrijk.

Moissac groeide op tussen de zonnige hellingen, waar de wijngaarden en de schaduwrijke oevers van de Tarn bloeien. De rivier, doorkruist door een brug ingehuldigd door Napoleon III, is bevorderlijk voor waterrecreatie. De banken zijn een aangename plek om te wandelen. De zoetheid van het leven van Moissac gaat gepaard met een historische dimensie: die van een stad op het kruispunt van hoofdwegen, voetgangers en rivieren.

Moissac verwelkomt het Canal de la Garonne, verlenging van het Canal du Midi naar Bordeaux. Open voor varen, het doorkruist de Tarn via de kanaalbrug: een opmerkelijk werk om te ontdekken tijdens een wandeling op de fiets langs Le Canal d'Entre 2 mers.

Moissac is ook een belangrijke stap op de paden van Compostela sinds de Middeleeuwen, en zijn reputatie gaat vandaag verder met kracht. Het is in de kracht van zijn abdij Saint-Pierre, een Werelderfgoed door de UNESCO, dat het zijn bron ontleent.

Het portaal van de abdijkerk, gesticht in de 7e eeuw, is versierd met een monumentaal timpaan dat het Laatste Oordeel vertegenwoordigt. De laatste is een van de meesterwerken van de romaanse beeldhouwkunst. De abdij onderscheidt zich ook door zijn klooster. Opgedragen in het jaar 1100, is het uniek in de wereld door zijn staat van instandhouding en zijn stilistische perfectie. Genietend van zijn schoonheid, zijn sereniteit, zijn zijn galerijen versierd met 76 gebeeldhouwde kapitelen pure gulzigheid, voor het oog en voor de geest.

• Le Pont Napoléon, Uw thuis weg van huis ..

Voormalig koetshuis, dit huis is in de loop van de tijd welvarend geweest.

15 kamers en suites smaakvol ingericht, voorzien van airconditioning, uitgerust met flatscreen, badkamer en toilet. Verspreid over vier gebouwen die deel uitmaken van het hotel "Napoleon Bridge" op twee niveaus, de oprichting van het hotel Le Pont Napoléon biedt drie tentoonstellingen:

De brug,

De Tarn

De heuvels van Moissac

Services :

- Gratis wifi
- Welzijnsruimte toegankelijk op reservering
- Gratis gemeentelijke parkeergelegenheid aan de voet van het hotel
- Gesloten garage met 2 plaatsen (reserveren verplicht)
- Een familiekamer.
- Beveiligde toegang tot de vestiging

Sinds eind 2012 kan ons hotel mensen met beperkte mobiliteit in hun kamers en openbare ruimtes huisvesten.